



ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 18 – 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΟΣΙΤΣΕ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ

SUKROMNE SPORTOVE GYMNAZIUM (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

UZHORODSKA 39, 040 01 ΚΟΣΙΤΣΕ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Καθηγητές: 1) Δελημπέης Γεώργιος (συντονιστής), 2) Χατζηγιάννης Θεόδωρος

Μαθητές: 1) Γεωργιόπουλος Θεόδωρος, 2) Ρετσινάς Χρήστος

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Άφιξη το απόγευμα στο Κόσιτσε. Οι μαθητές παρελήφθησαν από τις οικογένειες στις οποίες θα φιλοξενοούνταν. Οι καθηγητές κατέλυσαν στην πανσιόν “SET” (Tr. SNP 85, 040 11 Košice).

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

- Δευτέρα πρωί, υποδοχή στο «Αθλητικό (οκτατάξιο) Γυμνάσιο» από τη Διεύθυνση του σχολείου (κα Jana Mišínská), το σύλλογο των καθηγητών και τους μαθητές από την ομάδα Comenius με παραδοσιακή στολή και τραγούδια.
- Στη συνέχεια κάθε μία ομάδα παρουσίασε το σχολείο, την πόλη και τη χώρα της είτε με διαφάνειες, είτε με μία ταινία μικρού μήκους.
- Παραδώσαμε στη διεύθυνση του σχολείου τα δώρα που είχαμε ετοιμάσει για την επίσκεψη.
- Φορέσαμε το πρώτο προϊόν του προγράμματός μας, ένα T-Shirt με το σχέδιο και το λογότυπο, για τα οποία είχε γίνει ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός. Ως το καλύτερο λογότυπο είχε ψηφιστεί αυτό της Ελλάδας, ενώ το καλύτερο σχέδιο για το T-Shirt αυτό της Πολωνίας.
- Χωριστήκαμε σε ανάμεικτες ομάδες και έγινε η ξενάγηση στο σχολικό κτίριο από μαθητές της ομάδας Comenius-Σλοβακία. Το σχολείο έχει κατασκευαστεί πριν πολλά χρόνια, ωστόσο το εσωτερικό του βρίσκεται σε μία πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι καθαρό, υπάρχει τάξη και τα πάντα είναι τακτοποιημένα. Εκείνο που μας έκανε εντύπωση ήταν η ησυχία στους διαδρόμους και κατά τη διάρκεια του μαθήματος και στο διάλειμμα.
- Φιλοξενηθήκαμε, επίσης, σε διάφορες τάξεις, όπου είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη διδασκαλία μαθημάτων στα σλοβακικά. Οι περισσότερες αίθουσες, αν όχι όλες, ήταν εξοπλισμένες είτε με διαδραστικούς πίνακες είτε με



βιντεοπροβολείς. Οι αίθουσες παρουσίαζαν μία ομοιομορφία ως προς τα θρανία, τις καρέκλες ή τις θέσεις υπολογιστών που διέθεταν.

- Μετά το μεσημεριανό, έγινε ένα παιχνίδι γνωριμίας μεταξύ των μαθητών. Για τον σκοπό αυτό χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο, όπου ο καθένας θα παρουσίαζε αργότερα το «ταίρι» του με το όνομά του, τη πόλη/χώρα καταγωγής, τα χόμπι του κτλ. Αυτό βοήθησε στο να γνωριστούν καλύτερα οι μαθητές μεταξύ τους, να υπερνικήσουν τις αναστολές τους, να αντιμετωπίσουν τις φοβίες τους και να εμπλακούν σε μία πρώτη συζήτηση.
- Το απόγευμα ήταν ελεύθερο στο κέντρο της πόλης.

ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

- Το πρωί της Τρίτης είχαν προσκληθεί στο σχολείο Σλοβάκοι πρωταθλητές παγκοσμίου φήμης. Μας δόθηκε μία μοναδική ευκαιρία να ακούσουμε από τους ίδιους για τη ζωή τους, την καριέρα τους και τις αξίες τους. Υπήρχε ένας διάχυτος ενθουσιασμός, ιδιαίτερα από τους Σλοβάκους μαθητές, δεδομένου ότι από τη μία φοιτούσαν σε ένα αθλητικό Γυμνάσιο και από την άλλη οι φυσιογνωμίες αυτών των αθλητών ήταν πιο οικείες από ότι στους υπόλοιπους. Στους πρωταθλητές διατυπώθηκαν ερωτήσεις από το πώς είναι η αθλητική τους καθημερινότητα μέχρι το πώς αποφάσισαν να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο άθλημα. Αυτή η επαφή υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, γιατί οι πρωταθλητές αποτελούν ένα λαμπρό παράδειγμα, ένα καλό πρότυπο προς μίμηση. Τα ονόματά τους είναι: Alexander Nagy (Waterpolo), Igor Libar (Ice Hockey), Katarina Pindrochova/ Lucia Kurcikova (Basketball), Jan Brutovsky (Futnet), Alexander Vasko (Waterski)
- Μετά το μεσημεριανό ακολούθησαν εργαστήρια (workshops). Στο πρώτο εργαστήριο οι μαθητές κλήθηκαν να καταγράψουν ατομικά σε μία φόρμα τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα Comenius. Με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε μία άποψη για τις διαφορετικές αντιλήψεις των μαθητών γύρω από το πρόγραμμα.
- Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε διάλογος για την αποσαφήνιση των εννοιών «αυθεντία, πρότυπα, είδωλα, ιδανικά». Οι μαθητές έφεραν παραδείγματα για κάθε μία έννοια, ενώ αιτιολόγησαν για ποιο λόγο θα επέλεγαν να ακολουθήσουν στη ζωή τους μία από αυτές ή γιατί θεωρούν μία έννοια πιο σημαντική από μία άλλη. Σε ένα κοινό χαρτόνι για κάθε μία έννοια οι μαθητές κατέγραψαν δικά τους παραδείγματα από προσωπικότητες. Με αυτό τον τρόπο συγκεντρώθηκαν όλες οι απόψεις των μαθητών.
- Το τρίτο εργαστήριο αφορούσε στα καλά και κακά πρότυπα. Δημιουργήθηκαν ανάμεικτες ομάδες των έξι ατόμων από όλες τις χώρες και τους ζητήθηκε να ζωγραφίσουν ένα καλό ή κακό πρότυπο. Οι ομάδες κάθισαν σε τραπέζια μαζί με το χαρτόνι και τις μπογιές τους. Αρχικά έπρεπε να συεννοηθούν (στα αγγλικά ή γερμανικά) σχετικά με το ποιο πρότυπο θα επέλεγαν, πως θα το ζωγράφιζαν και ποιες ιδιότητες θα του απέδιδαν. Οι καθηγητές βρισκόμασταν κοντά στις ομάδες παρέχοντας υποστηρικτικό έργο και υποβοηθώντας είτε στη γλώσσα είτε στην



εκμείωση ιδεών. Μετά την ολοκλήρωσή της ζωγραφιάς η κάθε ομάδα παρουσίασε το έργο της στις υπόλοιπες.

- Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να απαντήσουν προφορικά στο ποιες θεωρούν τις έξι πιο σημαντικές αξίες των νέων σήμερα. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν σε χαρτόνι.
- Τέλος, έγινε ένα κουίζ γνώσεων στο οποίο χωρίστηκαν οι μαθητές σε ομάδες των δύο, με σκοπό να συνεργαστούν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές χώρες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

- Το πρωί της Τετάρτης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση και προβολή διαπολιτισμικών χαρακτηριστικών από κάθε χώρα, όπως παράδειγμα ένα τραγούδι ή ένας χορός. Δημιουργήθηκε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα με τη συμμετοχή όλων των μαθητών και καθηγητών, καθώς προσπαθούσαν είτε να τραγουδήσουν μαζί είτε να μάθουν τα βήματα του χορού.
- Επιπλέον, ο κάθε εταίρος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σ' έναν πάγκο τοπικές γεύσεις από τη χώρα του. Η ελληνική ομάδα είχε ετοιμάσει μία μεγάλη ποικιλία από τοπικά εδέσματα για δοκιμή, πράγμα που δεν πέρασε απαρατήρητο και συγκέντρωσε πολύ καλά σχόλια.
- Μετά το μεσημεριανό φαγητό προβλήθηκαν οι ταινίες μικρού μήκους με θέμα: «Όνειρα, στόχοι και πρότυπα των νέων», που είχαν προετοιμάσει οι μαθητές της κάθε μίας χώρας από τις συνεντεύξεις των συμμαθητών τους. Κατά τη διάρκεια των προβολών όλοι οι παρευρισκόμενοι μαθητές συμπλήρωναν σε μία φόρμα ένα όνειρο, ένα στόχο και ένα πρότυπο για κάθε χώρα.
- Το απόγευμα συναντηθήκαμε σε κλειστό χώρο γυμναστηρίου για να διαγωνιστούμε στην αντιπτερίση (badminton). Σκοπός της αθλητικής δραστηριότητας ήταν η ευγενής άμιλλα μεταξύ των μαθητών και η συνεργασία τους για την επίτευξη ενός στόχου. Οι καθηγητές συμμετείχαν με μία ξεχωριστή ομάδα.

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

- Για το πρωί της Πέμπτης είχε προγραμματιστεί η ξενάγηση στην παλιά πόλη του Κόσιτσε από τους Σλοβάκους μαθητές. Συγκεντρωθήκαμε σε ένα κεντρικό σημείο και στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε σε διάφορα μνημεία της πόλης, όπως επίσης και στον καθεδρικό ναό της Αγίας Ελισάβετ, το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων και το τεχνολογικό μουσείο. Στο τελευταίο οι μαθητές και οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν και να παίξουν με τα επιστημονικά εκθέματα από το χώρο της Φυσικής, των Μαθηματικών και της Χημείας. Η προσέγγιση θεμελιωδών αρχών της επιστήμης μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης, παρουσίασε στους μαθητές έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας.
- Το βράδυ συγκεντρώθηκαν οι καθηγητές σε ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο μαζί με τους Σλοβάκους συναδέλφους τους από το αθλητικό Γυμνάσιο. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με bowling μεταξύ των συναδέλφων.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

- Η τελευταία μέρα ξεκίνησε με απαγγελίες ποιημάτων στη γλώσσα της κάθε χώρας. Η Ελλάδα συμμετείχε με το ποίημα «Ιθάκη» του Καβάφη.
- Έγινε ένα σύντομο μάθημα στα σλοβακικά με καθημερινές εκφράσεις, όπως τις είχαμε μάθει κατά τη διάρκεια της παραμονής μας.
- Παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα από τις προσδοκίες των μαθητών για το πρόγραμμα.
- Δόθηκαν τα έπαθλα από το κουιζ γνώσεων για τις χώρες.
- Οι μαθητές κλήθηκαν στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης να αναρωτηθούν ποια ήταν τα θετικά στοιχεία κατά την παραμονή τους, τα οποία θα ήθελαν να κρατήσουν ως ανάμνηση, και ποια τα αρνητικά, τα οποία θα άφηναν πίσω τους. Οι απόψεις καταγράφηκαν σε χαρτόνι χρησιμοποιώντας το σακίδιο ως σύμβολο των θετικών στοιχείων και το καλάθι αχρήστων ως σύμβολο των αρνητικών.
- Τέλος, μοιράστηκαν τα πιστοποιητικά συμμετοχής, ενώ βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες όλης της ομάδας Comenius.
- Το βράδυ της Παρασκευής μας προσφέρθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα ice hockey, το οποίο έχει μεγάλη παράδοση στο Κόσιτσε.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Αναχώρηση τα χαράματα του Σαββάτου για Αθήνα μέσω Βουδαπέστης και Μονάχου.
Επιστροφή στα Λεχαινά.

Η συνολική αποτίμηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Αθλητικό (οκτατάξιο) Γυμνάσιο στο Κόσιτσε της Σλοβακίας είναι ιδιαίτερα θετική, με πολλές αξέχαστες εμπειρίες και ακόμη περισσότερες αναμνήσεις. Οι μαθητές και οι καθηγητές βίωσαν μία «μεταμόρφωση» καθώς δραστηριοποιήθηκαν σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπου χρειάστηκε να καταπολεμήσουν υπάρχουσες προκαταλήψεις, να αντιμετωπίσουν φοβίες τους και να εξασκήσουν τις γνώσεις τους σε μία ξένη γλώσσα. Αντάλλαξαν ιδέες και απόψεις, διαμόρφωσαν νέες αντιλήψεις και συνήψαν φιλικούς δεσμούς με όλη την ομάδα Comenius. Με αυτό τον τρόπο εγκαθίδρυσαν, ανέπτυξαν και ενίσχυσαν την ευρωπαϊκή συνεργασία σε ένα διαπολιτισμικό κλίμα.

Ο συντονιστής

Δελημπέης Γεώργιος
ΠΕ19 Πληροφορικής